

Formørkelser i rejsetegnet Tvillingerne Den blinde plet og en blind passager

Vi skulle ud på en undervisningsrundrejse", skulle rejse den 2. april og søgte, som altid, et afrejsehoroskop. Vi synes altid de "virker", vi følger med i dem undervejs, snakker om det vi oplever og lærer altid noget mere. Vi tror dog ikke helt på, at vi kan "manipulere skæbnen" bare ved at være snedige og finde et godt tidspunkt. Måske laver vi, når vi vælger et horoskop, "bare en forudsigelse på, at den pågældende begivenhed vil finde sted" (Citat, Finn Wandahl) Hvem ved?

Men, vi laver altså altid afrejsehoroskoper.

Et nemt valg

Der går et tog fra Høje Taastrup 19.03, vi så, at vi lige kunne nå at få en Vægtascendant. Vi ville meget gerne have Venus som hersker. "Hun" står i eget tegn i Tyren og i fin kontakt til Jupiter, som står i sit "ophøjelsestegn" Krebsen øverst i horoskopet. Vi syntes det borgede for en fair ånd, anerkendelse og penge, hvilket jo svarede til vores formål. Det er jo næsten arrogant at vælge så flotte signifikatorer for sig selv, men når man nu har chancen...

2.4.02 18.37, Roskilde, ascendant 1-27 Vægt



Med i købet - man er altid nødt til at indgå mere eller mindre massive kompromisser - tager vi så, at Månen, som er en slags universalsignifikator for det vi oplever, står sammen med underjordsherskeren Pluto og over for, i oppositionen til, Saturn. Månen står også sammen med Ketu, Månens sydlige knude, lige over for det sted, hvor der falder en Solformørkelse ved Rahu, den nordlige knude, her den 10. juni.

Interne Tegn

Vi prøver at forestille os, hvad den udviklede konstellation over "transport- og kommunikationsaksen" Tvilling/Skytte ville bringe med sig. Den ligger indesluttet i 3. og 9. hus, så vi mente, det nok mest ville vedrøre vort interne liv, vort privatliv, dvs. rejseaktiviteten, kommunikationen (e-mail), en bogleverance fra vores forlægger og et forestående møde med min søster og hendes familie.

Tegn og planeter, der er i indesluttede, er som oftest også skjult. Indholdet i indesluttede tegn er ikke umiddelbart tilgængeligt, det er ikke "det første man får øje på". Det er ligesom når man træder ind i et "rigtigt" hus. Soveværelset og badeværelset er normalt ikke det første man træder ind i. Dem finder man først, når man er kommet tættere på.. Dvs. vi regnede ikke med, at konstellationen ville virke underminerende på vores undervisning.

De mystiske knuder

Da vi ved en tidligere lejlighed ligeledes tog af sted med Månen sammen med Måneknuderne kom vi på et nattoget, hvor servicen (Måneknuderne lå i Jomfru-Fisk dengang) fungerede kaotisk og hvor man søgte efter en forsvunden passager. Der er altid et eller andet hemmeligt, mystisk/uigennemskueligt, der hvor knuderne og formørkelserne er, ting forsvinder og dukker op. Man har bind for øjnene, havner i labyrinter og blindgyder. I bedste fald går der et lys op for een (det usynlige bliver synligt)), så der er også perspektivskifte, erkendelse og indsigt.

Vores første station er Zürich, hvor vi skal holde et foredrag. Derfra skal vi videre med nattoget til Wien den samme aften, så jeg går i rejsecentret for at købe to billetter, mens min mand ordner et andet ærinde.

Jeg bemærker med stor tilfredshed, at rejseprisen var langt billigere end jeg havde regnet med.

Den blændede dør

Vi havde aftalt med arrangørerne, som vi endnu ikke kendte personligt, at vi skulle ses til fælles middag inden foredraget på en bestemt restaurant.

Vi havde brug for at "shine os selv op" efter togrejsen. Vi ville jo gerne gøre et godt indtryk og udseendet vejer i vægtskålen, når Venus står i Tyren.

Vi tog hen til restauranten og opdagede at det bord, der var reserveret til os, lå ret afsides fra den daglige gang blandt gæster og personale. Så vi drog derover i håb om at kunne arrangere noget omklædning i forbindelse med toilettet. Det viste sig så, at vort bord stod placeret lige ved siden af en "blindgyde", en blændet indgang, der var adskilt fra lokalet ved et tykt forhæng. Bag forhænget stod en cigaretautomat.

Med hjælp af et håndklæde fik vi lavet cigaretautomaten om til et strygebræt, og pendulerede derefter frem og tilbage mellem toilettet og "omklædningsrummet", indtil vi så var vi helt præsentable. Personalet lod som om de ikke bemærkede os, det virkede faktisk som om vi var usynlige. Og det havde vi selvfølgelig en del morskab ud af - afrejsehoroskopet taget i betragtning.

Den blinde passager

Da vi omsider "checker ind" på nattoget, mumler stewarden noget om, at vi jo kun har een billet, men siger samtidig, at det jo må konduktørens bord.

Vi bliver meget opstemte af udsigten til at vi med Månen på Måneknuden i horoskopets rejseakse måske endda skulle komme til at rejse "sort", som "blinde passagerer". Toget er propfyldt og næste morgen viser det sig, at konduktøren helt har overset sagen. Vi var igen usynlige. Så der *sker* virkelig meget i de "indesluttede" huse.

Labyrinter

Vi tager ind på en pension i Wien. Sidst vi boede det sted, bad vi om at få et værelse mod gården - ikke mod gaden - næste gang. De havde imødekommet vort ønske, vi havde det bageste værelse i en særligt aflåst sidefløj - i labyrintens blindgyde!

Og her trådte en af vore egne rejseforudsigelser i kraft: Vores bærbare computer kunne ikke kobles på hotellets telefon, dvs. no e-mails, ingen kontakt ud til omverdenen, familie eller kunder.

Efter Wien tog vi tilbage til Zürich. Vi afbrød dog rejsen i Salzburg, hvor vi var blevet inviteret til at bo nogle dage hos en veninde.

Vi vidste at hun var gift med en nu ældre herre, tidligere højtstående diplomat og minister i den østrigske regering, vi vidste at der var en vis "fornemhed" knyttet til hendes tilværelse, Men vi vidste ikke at hun boede i et slot bygget tilbage i det 13. århundrede, og stedet skulle vise sig være indbegrebet af Venus/Tyr-Jupiter/Krebs-forbindelsen i vort afrejsehoroskop. Vi kom til at bo i den gamle afdeling og selvfølgelig i det værelse som lå som sidste i en lang korridor. Med ridderrustning og familiegalleri!

Svunden svoger

På det sted fik vi igen selv kontakt med omverden via vor bærbare computer og husets telefon. Blandt mailene lå et brev fra min lillesøster i Schweiz. Hun fortalte at vores halvsvoger (gift med vores halvstoresøster, som også bor i Schweiz) var død aftenen før, "stille sovet ind, mens han hvilede til middag" og at begravelsen skulle finde sted den følgende tirsdag.

Så nu fremstår afrejsehoroskopet igen i udvidet perspektiv. 3. hus er traditionelt huset for søskende, 9. hus er "hjemsted" for svogre og svigerinder. (Derudover er i øvrigt 9. hus også hjemsted for partnerens søskende og 3. hus for partnerens søskendes partnere - bare sådan for sjov). At en svoger skulle "forsvinde" på denne rejse, - det havde vi godt nok ikke forudsagt. Men det er jo oplagt nu, - set i bakspejlet.

På kirkegården

En krølle på historien er, at jeg lige før afrejsen fra Wien havde købt et sæt gamle spåkort, jeg har en svaghed for deres direkte og umisforståelige måde at udtrykke sig på. I toget ville jeg kigge nærmere på dem og "kom til" at trække et kort - uden egentlig at have stillet et egentligt spørgsmål.

DØDEN kom op. Det virkede helt uforståeligt på det tidspunkt, men nu, tre timer senere, gav det da pludseligt en mening.

I den indiske tradition er Ketu, den sydlige måneknude, signifikator for "tiggermunke", "hellige steder" og "kirkegårde".

Vi var med til begravelsen hin tirsdag, vi var i kirke og på kirkegård, og så mødte vi også uendelige rækker af søskende, fætre og kusiner, tanter og onkler og deres ægtefæller og børn - fra flere forskellige lande, og i øvrigt også fra flere forskellige trosbekendelser.

Så det er da lige så oplagt - igen set i bakspejlet - at "spørgsmål vedrørende søskendeforhold" ville eskalere og "gå til yderligheder" med Måne-Pluto-Konjunktionen i Skytten i 3. hus.



Merkur og Solen

Merkur står tæt sammen med Solen i 7. hus, dvs. de to vil beskrive vores møder med andre mennesker, især med enkelte personligheder.

Sol-Merkur-personer ved man ikke altid, hvor man har. Ofte er de vendekåber og bluffere, spiller dobbeltspil og er meget hurtigt ude med en bortforklaring eller nødløgn.

Merkur er ved at indhente og overhale Solen, så konjunktionen mellem de to kommer til at ledsage os under hele rejsen og gå igennem skiftende stadier.

Merkur er forbrændt af Solen, hedder det på astrologisk, når Merkur opholder sig i Solens umiddelbare nærhed. Dg det betyder ofte at man brænder fingrene, bliver brændt af eller ført bag lyset. "Merkur går bag om Solens ryg".

Men Sol-Merkur-personer er som regel også intense og engagerede og sådan nogle fungerer vi som regel fint med, så vi glædede os til nogle gode personlige udfordringer.

I magtens korridorer

Vi havde i løbet af de tre uger, vi var væk, at gøre med tre forskellige skoler/institutter. Alle steder blev der snakket om adresselister. Adresselister, der blev stjålet, kopieret i smug af betroede medarbejdere eller elever. Adresselister er selvfølgelig (udover at høre til de ting, der "forsvinder" i vort afrejsehoroskop) en vigtig del af sådanne institutters kapital, og på det ene sted bortviste institutlederen et par af sine elever. De skulle "forsvinde for altid".

Der viste sig også være intern uro i geledderne i de pågældende institutter. Både blandt lærere og elever (Skytte-Tvillinge-aksen spejler forholdet mellem lærere og elever, mellem "guruer og disciple"), de var splittet mellem "systemtro" og "fornyere". Dvs. de religionskrige vi ser ude i verden nu, (TV-avisen bragte lige en melding om at de ortodokse russere bekæmper de indtrængende katolikker) udleveres også "indenfor murene", i de astrologiske institutter.

Et af stederne kom vi faktisk selv i skudlinien, - dog i første omgang uden at være klar over det.

Ved et af weekendkurserne blev vi ikke personligt modtaget af arrangørerne, men i stedet for af en stedfortræder, en tidligere elev, som nu skulle optrænes og indarbejdes til ny lærer på skolen. Hun var flink og hjælpsom og deltog interesseret i undervisningen, og fortalte efter kurset i meget overstrømmende vendinger, at hun syntes det havde været en berigelse for hende som astrolog, at hun havde fået lige den indfaldsvinkel hun havde gået og savnet osv. osv.

Fint kompliment, men - ved nærmere eftertanke - et tegn på at vi havde "påvirket" en ellers "politisk korrekt" person.

For nogle dage senere hørte vi fra en af vores venner, som deltog på et mindre, privat kursus vi holdt, at "stedfortræderen" havde givet os "tommelen nedad" på en række punkter over for sine "overordnede".

Det var han, vores ven, ked af, for han var selv en af lærerne på stedet og det var ham, som havde sørget for at vi blev inviteret som gæstelærere.

"Det var han, som fik bakset den trojanske hest ind i folden", som min mand udtrykte det.

Det gik os jo noget på, vi ville jo være kede af det, hvis vores ven fik ørene i maskinen på grund af os, men vi var godt klar over, at vi ikke havde gjort noget for at skåne stedets hellige køer. Vi vidste udmærket godt, at der lå meget brandfarligt stof i Måne-Plutokonjunktionen. Så selv om vi kunne synes at de enkelte beskyldninger var urimelige, kunne vi bestemt ikke frasige os et vist ansvar.

Om aften spurgte vi horoskopet om vores fremtid med den pågældende skole. Det svarede, at vi ville få noget uventet hjælp fra en person udefra. Det virkede ret usandsynligt på daværende tidspunkt, men jeg lagde spørgsmålshoroskopet ind øverst i computerprogrammets files.

Det skulle jeg ikke have gjort - eller netop måske alligevel?

Min mand havde sørget for en videoprojektor, så at vi kunne projicere horoskoperne direkte fra computeren op på lærredet. Således optrådte nu i fuld offentlighed det horoskop jeg "pænt navngivet" havde sat på listen - og endda på tysk: "Hvordan bliver vores fremtid med XX"?

Jeg syntes det var meget pinligt og krummede tæer over, at jeg havde lukket "den hemmelige korrespondance" ud, jeg havde tydeligvis over hovedet ikke tjek på Merkur.

Jupiter lover oprejsning

Men nu sket der det heldige, at også en af deltagerne fra det tidligere kursus for første gang var kommet med på dette mindre, private kursus, fordi hun syntes vi havde nogle spændende ting på hjerte.

Hun fik øje på den entydige horoskopoverskrift og spurgte så, hvad der egentlig foregik. Og på den måde fandt vores ven, "vores stedfortræder" det vidne han havde brug for, for at kunne tale sin, dvs. faktisk også vores, sag. Traditionelt hedder det sig, at hvis Jupiter står i 10 hus, så har man dommeren på sin side.

Men dommen er altså ikke faldet endnu.

Dem af læserne, der "ved mere" om Måneknuderne, som fx at de er knyttet til syn og linser, skylder jeg at fortælle, at vi mistede to par briller og et kamera på hjemrejsen. Brillerne, billige plastikbriller, forblev væk, med det dyre kamera fik vi tilbage. Og hvis nogen har spurgt til vor bagagetransport, ja, så var den præcis som den ser ud med Månen hægtet på Saturn - vi talte til ni styk, og de var tunge.